



NOVEEN TOT DE HEILIGE JOZEFMARIA ESCRIVÁ

MGR. JUAN LARREA HOLGUÍN

KORT BESTEK 12
 **DE BOOG**



Oorspronkelijke titel: *Novena a San Josemaría Escrivá de Balaguer*
©2004 Mons Juan Larrea Holguín, Quito, Ecuador
Nederlandse uitgave © 2007 STICHTING DE BOOG

Keizersgracht 218-B
1016 DZ AMSTERDAM
e-mail: info@deboog.nl
internet: www.deboog.nl

ISBN 90.6257.058.1
NUGI 635

DE AUTEUR

Z.E. Mgr. Juan Larrea Holguin werd geboren in Buenos Aires (Argentinië) op 9 augustus 1927. Zijn vader was op dat moment ambassadeur van Ecuador in het land.

Tijdens zijn studies leerde hij de heilige Jozefmaria Escriva kennen, de stichter van het Opus Dei. Hij was de eerste Equatoriaan die lid werd van deze instelling van de katholieke kerk, in 1949.

In 1952 keerde hij terug naar Ecuador. Vanuit zijn werk als advocaat en zijn rol in het openbare leven had hij een groot apostolaat met allerlei soorten mensen.

In 1962 ontving hij de priesterwijding, en in 1969 werd hij door paus Paulus VI tot hulpbisschop van Quito genoemd. Daarna werd hij achtereenvolgens bisschop van Ibarra, de eerste legerbisschop van het land en aartsbisschop van Guayaquil van 1989 tot 2003. Als priester en later als bisschop verrichtte hij groot pastoraal werk door het preken van talrijke geestelijke retraites, het bezoeken van de parochies in zijn bisdom en het stimuleren van het vormingswerk van de diocesane seminaristen.

Naast meer dan honderd boeken en artikelen over het recht, onderwees Mgr. Larrea de katholieke leer door middel van talrijke publicaties en regelmatige optredens op radio en televisie.

In 1996 werd er kanker bij hem geconstateerd. Met heldhaftige kracht en met een glimlach op de lippen doorstond hij de lange en pijnlijke ziekte zonder af te doen van zijn pastorale of intellectuele werk noch zijn diep geestelijk leven. Zijn bisschoppelijke wapenspreuk *Caritas Christi urget nos*, de liefde van Christus dringt bij ons aan, vat zijn leven van intens gebed en werk samen.

Hij overleed op 27 augustus 2006 in Quito. Zijn lichaam rust in de kathedraal van Guayaquil.



GEBED VOOR ELKE DAG VAN DE NOVEEN

God, U hebt op voorspraak van de maagd Maria aan de heilige priester Jozefmaría talrijke genaden geschonken en hem uitgekozen als een trouw instrument om het Opus Dei te stichten, dat een weg is ter heiliging in het beroep en in de dagelijkse plichten van de christen. Geef dat ook ik van alle ogenblikken en omstandigheden van mijn leven gebruik maak om U lief te hebben en met vreugde en eenvoud ten dienste te staan van de Kerk, de paus en de zielen, om de wereld het licht van het geloof en van de liefde te schenken. Verleen mij op de voorspraak van de heilige Jozefmaría de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

